

Kære kvinder -som har været med i -Kvinde kunstprojektet -"Kvinder gir mønter"

Så er det tid til et sommer-nyhedsbrev.

Først status i projektet:

Den Danske del af dette projekt, som var -at give mønter, sluttede i februar 2013.

Det samlede beløb er kommet op på 46.446,49 kr. Flot ikke, og da jeg var i Indien købte vi for 21.576 kr. således er der nu 24.870,49 kr. tilbage. Der kommer stadigvæk lidt ind på kontoen, da nogle har ønsket at fortsætte - det har jeg syntes kunne lade sig gøre så længe kontoen ikke er lukket endnu - at vi stadig har penge på kontoen. Penge der er til yderligere indkøb til skolen. Jeg håber meget at kunne afslutte indkøbene ved mit næste rejse i februar 2014, og hele "Kvinder gir mønter" projektet, her med er afsluttet. Indtil denne afslutning vil nyhedsbreve indeholde information og overvejelser omkring den del af dette projekt der er i landsbyen i Indien. Jeg får stadig fotos og informationer fra Skolen og dem vil jeg også løbende lægger på hjemmesiden, på den måde er det stadig muligt at følge med i udviklingen.

Sommer komsammen I Roskilde

den 25 august inviterer jeg til en eftermiddag -aften i mit hjem for alle jer-os kvinder.

Min ide er at samle så mange af os som muligt og få en hyggelig eftermiddag sammen, hvor vi også kan snakke om, hvad der kunne være muligt at bruge de sidste 24.870 kr. til.

I løbet af eftermiddagen vil jeg fortælle bl.a.. om forløbet, -deres/vores bibliotek og skolemøbler samt et vandrensnings-afkølnings anlæg, -Alt sammen købt for penge vi har givet, se mere om arrangementet på vedhæftet invitation..

-Jeg håber at vi kan bliver rigtigt mange, og med erfaring fra de to tidligere komsammener - er jeg er sikker på at det bliver hyggeligt og interessant. - Invitationen er en vedhæftet fil.

Sidste nye viberation

Jeg blev i går kontaktet af en Svensk/Østrigs kunstner som havde en kvindelig bekendt, som efter at havde hørt om vores Kvinder gir mønter projekt -selv var begyndt ar give mønter, og nu ville hun gerne have kontakt til mig... Det er enormt dejligt hver gang der dukker den slags "sidde skud" op, i dette projekt -ja at dette projekt kan brede sig til flere.

Desuden er der en åbning til at Vi kvinder evt. vil have mulighed for at besøge og bo i landsbyen, og i den forbindelse være med i arbejdet omkring skolen... Dette er stadig i støbeskeen, men så snart jeg ved noget mere -vil jeg lade jer det vide.

Fremtid for min tankes omkring -glæden ved at give

Tanken bag Kunst projektet -100 kvinder gir mønter, som var "Det, at der er en stor glæde forbundet ved at give og være giver. -Hvordan jeg oplever, at vi i vores travle liv -hvor tiden er presset, ofte ikke har tid til at give i samme udstrækning som tidligere, -jeg tænker give -som et bredt fænomen, det som gør en glad inden i, fordi man lige fik gjort en lille uventet ting for en eller anden -måske fremmed. Ved ikke at nå dette, frigøres denne glæde inden i en heller ikke, og netop det oplever jeg som et tab -og derfor noget jeg har syntes var vigtigt at arbejde med i min kunst"

Og den tanke har jeg stadig -for mig er der meget mere at arbejde med endnu, men hvad det næste projekt-næste modelering bliver -er stadig uvis.

Lige nu er jeg nået til en formuleringen af den overordnede titlen af projekt -der er "Glæden ved at give", om så stadig skolen i Indien er modtager!! ja det tror jeg nu nok -hvis de kommende projekter involvere penge. det er spændende hvad og hvornår det bliver.

Men meget mere, også om den fremtid vil tiden vise, og vil kunne følges på min hjemmeside, og læses i kommende nyhedsbreve, hvor nyt om den skole som vi har været med til at videre udvikle... og mange tak skal I alle have for det.

God sommer -og på gensyn den 25 august kl.14.

Kærlig hilsen Pernille